



## Velkommen til *Viden om Aldring*

Som læserne af dette tidsskrift vil vide, er aldring og ældreområdet store og komplekse emner, som man kan gå til på mange måder. Der er meget at vide, meget at gøre, meget at undersøge og meget at blive klogere på. Ligesom aldring i sig selv er en forandringsproces, er også vores forståelse og praksisser i forhold til aldring i konstant forandring.

Tidsskrifter og formidlingen af forskningen forandrer sig derfor også. Nogle forandringer kommer umærkeligt snigende, men i dette nummer står det tydeligt på forsiden: vi har fået nyt navn!

*Tidsskriftet Gerontologi* er blevet til *Viden om Aldring. Dansk Gerontologisk Tidsskrift*. Baggrunden for beslutningen har jeg skrevet mere om i nummerets første artikel, og jeg håber, at I, der læser tidsskriftet, vil tage godt imod det nye navn og hjælpe os med at nå vores mål om at få bredt kendskabet til tidsskriftet endnu længere ud.

Vi har i forandringens anledning også set indad og undersøgt tidsskriftets forskningsformidling – hvad har vi egentlig udgivet over de sidste fem år? Som redaktør var dette en interessant opgave og sammen med Dansk Gerontologisk Selskabs forperson, Jette Thuesen, er undersøgelsen blevet til en artikel, der tegner et billede af et yderst mangfoldigt dansk gerontologisk fagmiljø, karakteriseret ved især tværfaglighed, en orientering mod praksis, og et bærende fokus på de mennesker, det hele handler om.

Tidsskriftets historiske mangfoldighed i forskningsformidlingen eksemplificeres også i nummerets andre artikler.

Marianne Søgaard Andersen formidler i sin artikel både teoretiske og praktiske perspektiver på arbejdet med reminiscens i forhold til mennesker med demens i ældreplejen. Med kombinationen af kritisk teori og erfaringer fra feltarbejde tydeliggøres både nogle faldgruber ved brugen

af reminiscens som metode, men også hvordan disse kan undgås, hvis man er opmærksom på dem.

Dernæst bidrager fotojournalist Tor Birk Trads med en kronik om den modstand, han har mødt i formidlingen af fotoprojektet *Til mine dages ende* om meget gamle mennesker tæt på livets slutning. Sammen med kronikken vises et lille uddrag af Trads' fotografier, der visuelt formidler en fornemmelse af, hvordan det er at befinde sig i dén del af livet.

Stig Bo Andersen, Sofie Skovbæk, Aske Juul Lassen og Astrid Jespersens artikel beskriver derefter et forskningsprojekt om den øgede digitalisering af samfundet. Her introduceres blandt andet begrebet 'ikke-formel digital støtte', som synes at være en forudsætning for, at især mange ældre borgere kan udøve deres borgerskab, når digitaliseringens logik forudsætter selvhjulpne og uafhængige borgere.

Den sidste artikel af Anne Leonora Blaakilde og Karen Christensen præsenterer et relativt nyt koncept, 'narrativ naturbaseret sundhedsfremme', som de to forskere har udviklet og afprøvet på både multisyge herboende kvinder fra Tyrkiet og flere hold blandede nordsjællandske pensionister.

Dette nummers artikler viser blot et lille udsnit af alt det, der foregår på aldrings- og ældreområdet, men kommer alligevel langt omkring. Som redaktør glæder jeg mig over mangfoldigheden og ser frem til at formidle mere forskning og viden fra det brede gerontologiske felt i de kommende udgaver af *Viden om Aldring. Dansk Gerontologisk Tidsskrift*.

God læselyst!

Morten H. B. Bjørner