



PP ID nr. 47528 Gerontologi

Afsender:

Dansk Gerontologisk Selskab

Tornerisvej 7 1. sal

1131 København K

ISSN: 1604-8644



Gammelhed fra bogskabet: Halløj på plejehjemmet

Bent Haller: *Først ved livets ende*. Høst & Søn, København 2004. 222 s.

Man skal ikke læse denne bog, hvis man må have orden, struktur og klare pointer for at nyde en god historie. Der er mange fortællesynsvinkler, og de fletter sig drillende ind i hinanden, uden at forfatteren hjælper læseren ret meget på vej til at forstå, hvem der har ordet her og nu. Handlingen udspiller sig også over et langt tidsrum, nærmere bestemt i den tid, som fortællestemmerne har gennemlevet. Heller ikke her er der dog altid nogen klar fornemmelse af, hvornår man befinder sig i fortid eller nutid.

Nutiden - det bliver dog klart - foregår på et plejehjem, og tre af personerne (tror jeg nok) er de fortællende stemmer. En af dem er en tidligere kunstner, som sætter sig det mål at skrive sine erindringer ned, og det kommer til at foregå på alt, hvad der kan beskrives; papstykker, køleskabet, væggen og til allersidst kravler han op på en stige for at beskrive loftet.

Hans plejehjemsbolig ender med at være et beskrevet kunstværk.

En anden er politimand og vogter på et mord, han er overbevidst om, vil blive

begået på plejehjemmet. Han udspionerer de andre, og især en af de andre kvinder, som er den mistænkte, fremtidige morder. Også hun går og vogter på nogle af sine medboere, og sådan kører spionage, fortidens historier og afsløringer samt nutidige følelser af nysgerrighed, ihærdighed, vrede og besættelse rundt i én pærevælling. De fleste af beboerne har kendt hinanden i fortiden, måske ved de det, måske ved de det ikke, noget husker de klart, andet kommer frem med tiden, og til slut kommer der en stor overraskelse for dagen.

Bogens forfatter holder sig ikke tilbage med hensyn til gængse tabuer knyttet til alder som fx. sex, kroppens affaldsstoffer og dufte, eller egenskaber vi opfatter som negative, fx mistro, glemsomhed, ensoprethed og had. Alligevel - eller måske netop derfor - rummer bogen en god, pudsigt og positiv beskrivelse af sidste del af livet - på plejehjem.

Anne Leonora Blaakilde
Redaktør

Rubrikken beskriver skønlitteratur, som omhandler alderdom, aldring og gamle mennesker.

Næste nummer af Gerontologi kommer i december 2008

